

Beste ouder(s), lieve kleuters!

We laten jullie niet in de kou staan! In naam van heel het kleuterteam proberen we jullie wekelijks een aantal tips & tricks mee te geven.

Afgelopen week zijn we van start gegaan met ons milieuproject. Spijtig genoeg zullen we dit voor de komende weken moeten on hold zetten.

**Tip:**

- 🌱 **Denk samen met je kleuter na over hoe je thuis milieubewuster kan worden.**
- 🌱 **Haal een frisse neus!**

Dat de lente er aankomt is al goed voelbaar. We kunnen de komende week ook mooi weer verwachten! Daarom, ga op wandel en neem afval mee die je op je weg vindt. Twee vliegen in een



klap! Een frisse neus halen én een steentje bijdragen om van onze een mooiere plek te maken! Verzamel natuurspulletjes: takjes, stenen, blaadjes en maak mooie 'natuurkunstwerkjes'.

Naast het milieuproject was de kleuterschool van start gegaan met alle voorbereidingen om onze lieve papa's in de bloemetjes te zetten. We willen jullie graag aanmoedigen om ons reeds begonnen werk verder te zetten thuis. Hieronder vind je wat **TIPS** om met papa of voor papa te doen.

🌱 **Knutselen voor vaderdag**

- Maak een mooie tekening voor papa.
- Kleurplaten voor papa: samen of zelfstandig kleuren\*
- Knutselen voor papa:



*Mijn papa is een SUPERHELD!*



*Een pennenhouder voor papa!*

Gemakkelijk te maken met zoutdeeg.

Dit heb je nodig:

- 1 kop zout
- 3 koppen bloem (geen zelfrijzende bloem)
- 1 kop water
- een eetlepel olie (aardnoot, maïs of olijf)
- een grote, stevige kom

Zo maak je het:

- Meng het water en het zout in de grote kom.
- Voeg beetje bij beetje bloem toe en kneed het deeg met je (propere) handen. Een favoriete bezigheid van kinderen!
- Giet een eetlepel olie op het deeg en kneed alles goed samen.
- Als het geheel te korrelig en droog is, voeg dan nog enkele druppels water toe. Als het deeg te nat is, voeg dan een heel klein beetje bloem toe.

Gebruik vormpjes of gewoon al je fantasie en maak de leukste figuurtjes uit het deeg.

 **Vitaminetip! Koken vaderdag!**

**Wat heb je nodig?**

2 bananen  
sap van 1/2 citroen  
5 afgestreken eetlepels  
basterdsuiker  
1/2 liter koude melk  
1 dl vanille-ijs



1 Pel de twee bananen en  
snijd ze in niet al te dikke  
plakjes.

2 Pers een halve citroen uit. Als  
het je niet goed lukt, vraag je  
hulp aan een volwassene.



3 Doe de bananen, citroen,  
suiker, melk en ijs in een  
mixer. Klop alles luchtig.

4 Dien op in hoge glazen met  
gekleurde rietjes. Dat wordt  
smullen!



 **Versje voor vaderdag: leer samen met je kleuters(s) een versje voor papa\***

Versje

Lieve papa,

Een papa die alles kan

van kok tot klusjesman

Een papa die alles voor je doet

daarvoor krijg je een kusje op je snoet

Een papa met een lieve lach

Proficiat met deze Vaderdag!

## Leuke boeken rond Vaderdag:



Mijn papa, Guido Van Genechten



De wiebel-billen-boogie, Guido Van Genechten

## Digitale prentenboeken:

Waar is papa? [https://www.youtube.com/watch?v=cO5sObVrl\\_w](https://www.youtube.com/watch?v=cO5sObVrl_w)

Waar is papa? is een vrolijk geïllustreerd prentenboek dat voor peuters en ouders herkenbaar is. Het verhaal gaat over Lotje die iedere dag een leuk verstop spelletje doet met haar papa. Maar op een dag vergeet papa het. Hij gaat zomaar naar zijn werk! Lotje is boos. Ze gaat op zoek naar papa

Papa, Pak Je De Maan Voor Mij? <https://www.youtube.com/watch?v=9uZ3b4way68>

In Papa, Pak Je De Maan Voor Mij, vraagt een jong meisje haar vader voor de maan, maar Papa ontdekt dat de maan heel erg groot is.

## -Educatieve spelletjes voor kleuters online:

<https://www.computermeester.be/Okleuters.htm>

<http://www.kleuterspel.be/kinderspel/menu1.html>

<https://www.nijntje.nl/>

En het allerbelangrijkste, vraag niet teveel van jezelf en van je kinderen. Probeer te **genieten** op alle mogelijke manieren.

Veel plezier!

Het Klimboomteam

**\*bijlagen**

# PAPA IS DE BESTE



De Knutseljur Ede

